

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

GROOTHEID EN VERVAL VAN EEN OUDE BESCHAVING

HAAL vlug je atlas en zoek een kaart van Klein Azië. Wanneer je goed kijkt, ontdek je daarop drie kleine landen: Irak, Syrië en de Libanon. Veel mensen weten niet eens dat deze landen bestaan, want in de huidige geschiedenis spelen ze geen rol meer. Syrië en de Libanon hebben sedert enkele tijd hun onafhankelijkheid verkregen. Wanneer men over Irak spreekt is dit gewoonlijk slechts in functie van de petroleumbronnen, die af en toe herrie veroorzaken. Hier bloeide eens een van de machtigste keizerrijken ter wereld.



1. — DE GEDENKZUIL VAN HAMMOERABI

OP het tijdstip dat de civilisatie van Egypte begint, bloeide er op de oevers van Tigris en Eufraat, namelijk in Mesopotamië — d.w.z. land tussen twee stromen — een beschaving van een heel andere aard. Het Zuiden van dit land, Chaldea, was de eerste beschavingshaard, nu meer dan 4.000 jaar geleden. Te Babylon troonde er een koning, die Hammoerabi heette en op een 2,25 m. hoge gedenkzuil in zwart dioriet de zogenaamde Wet van Hammoerabi liet beitelen. Deze gedenkzuil zie je thans in het Louvre te Parijs.



2. — EEN RUW VOLK

HET noorden van Mesopotamië was woest en bergachtig. Daar woonden mensen met ruwe zeden. Men noemde hen Assyriërs, naar de naam van hun god Assur. Ze hielden van de jacht, en helaas ook van de oorlog. Het waren woeste en wrede krijgers, die de handen afkaptten van hun gevangenen en hen bovendien nog de ogen uitstaken. De Assyriërs hadden weldra een machtig leger, en ze werden gevreesde veroveraars. Het koninkrijk Chaldea werd onder de voet gelopen door zijn bureu van het noorden. Dit gebeurde omstreeks 1250 vóór J.-C. Drie eeuwen later stond er aan het hoofd van het Assyrisch rijk een machtig heerser, die zich Sargon II noemde.

3. — BABYLON NEEMT WEERWRAAK

SARGON II heerste van uit Ninivé, de prachtige hoofdstad aan de oever van de Tigris. Op zekere dag overrompelde Sargon II Samaria, de Joodse hoofdstad en bracht er 27.000 gevangenen van mee. Hij ging er prat op 55 steden te hebben verwoest. Dit alles belette niet dat zijn hofhouding weelderig, zelfs geraffineerd was, dat zijn dignitarissen prachtig gekleed gingen en schitterende juwelen droegen. Zij parfumeerden hun baard en hun haar, en de feesten, te Ninivé gegeven, waren fantastisch. De macht van de koningen van Ninivé duurde tot in de VII^e eeuw. Toen werd ze gebroken door de koningen van Babylon.



4. — STAD VAN DE HANGENDE TUIJEN

EEN van de grootste koningen van Babylon was Nabukadnezar. De prachtige stad zelf was uitgebouwd tot een vesting. Ze was omringd door een 45 km. lange muur in baksteen met 150 torens en 100 poorten. De straten van de stad sneden elkaar in een rechte hoek, en er waren ook de hangende tuinen, een van de zeven wereldwonderen. Men telde er 8 reusachtige zigoerats, tempels met 7 verdiepingen van een verschillende kleur.



5. — HET BACCHANAAL VAN BELSAZAR

DE koningen van Babylonië veroverden het Oosten, dan raakte hun macht en beschaving in verval. In de bijbel kan je deze tragedie lezen in de geschiedenis van Belsazar, die dronk uit de kruiken, geroofd in de tempel van Jeruzalem. Een hand schreef op de muur: «Mené, Tekel, Upharsin». Het was de profeet Daniel, welke deze (Aramese) woorden vertaalde: «Je bent geteld, gewogen en gedeeld».

(Wordt voortgezet.)